

Mysterie opgelost dankzij Hans van der Veldt.

De heer I.L.M. Wat was een pseudoniem van IJs Broers. IJs was gedurende 7 jaar (1970- 1977) een actief lid van Reiger Boys. Hij voetbalde in o.a. het roemruchte "zevende" (later ook het 5de geworden), samen met o.a. Peter Coesel, Leen Blind, Peter Werkhoven, Andre Elzinga. IJs was ook een aantal jaren redacteur van "De Reiger" (toen nog geen weekblad). Dat deed hij met verve; hij schreef er vaak memorabele verslagen en andere stukken in, ook dus als I.L.M. Wat. Deze naam staat, voluit, voor: Ik Lul Maar Wat. IJs verhuisde in 1977 naar Oudorp en stopte met voetballen bij Reiger Boys. Het redacteurschap is toen overgenomen door Hans van der Veldt.



Biertje bij? Ja, natuurlijk hoort er een biertje bij het werkoverleg tijdens het verbouwen van de kantine. V.l.n.r.: Willem Horn, Rick Verkaik, Leen Blind, Cees Zijlmans, Jaap Groot. Op de achtergrond Harry Bakker, José en Ben de Jong.



Cindy de Haan werd in 1991 geselecteerd voor het Nederlands elftal tot zestien jaar. Een knappe prestatie voor het meisje, ze was toen 15, uit Noord - Scharwoude.



Met sponsor vsn Roemburg op de foto!
Het contract met van Roemburg was getekend. Dus met alle gesponsorde teams op de foto (1991 - 1992).



Harry Bakker in het zonnetje gezet vanwege zijn 25 - jarig lidmaatschap. Mathieu Peters en Willem Beaufort hadden dezelfde mijlpaal bereikt (10 september 1990).



Er werd ook nog gevoetbald, in dit geval in een bekerwedstrijd tegen Vitesse. De volgende ronde werd niet gehaald. Eric Sekerus is degene die voor Reiger Boys de bal probeert weg te koppen. Reiger Boys eindigde in het seizoen 1991 - 1992 op de drie na onderste plaats in de 4e Klasse.