



Kampioen.

In het seizoen 1990 - 1991 werd Reiger Boys Lentekampioen. Drie seizoenen daarvoor geformeerd uit oud-eerste elftalspelers, ontstond het "Mr. Cocker Coffee&Tea room team. Direct werden ze "met twee vingers in de neus" kampioen om vervolgens door te stomen naar de eerste plaats in de tweede klasse.

Op de foto poserend voor de "Mr. Cocker"VIP-bus.

Poen, poen, poen, poen...

Als vereniging kun je, en toen ook al niet, zonder sponsoren je club in de benen houden. Sponsoring is een belangrijk deel van de inkomsten van de club.

Op de foto tekent Henk Aaldring (rechts) de sponsorovereenkomst met J. van Roemburg.



Een andere zeer belangrijke activiteit binnen Reiger Boys is het vrijwilligerswerk. Ook zonder dat is er geen enkele club bestaanbaar.

Wie maar enigszins handig was, stak de handen uit de mouwen.

Op de foto is een deel van de bouwplieg bezig met het vlechten van betonijzer, waar vervolgens de vloer gestort zal worden voor de uitbreiding en renovatie van de kantine aan de Beukenlaan.

Het eerste "Mr. Cocker-elftal", opgericht in 1988.

Staan vlnr.: Co Koot, Bert de Haas, Chris Gottgens (met puntjes op de "o"), Joop van den Berg, Siem Bes, Jan van Gils, Bert Potgieter, Arie Mulder (sponsor).

Gehurkt: Charles Nagel, Rene Wiedemeijer, Wil Verkooijen, Louis van Herpt, Richard Mennen, Hans van der Veldt.

Ontbreken: Alan Baay en begeleider Chris Baay.

