

SVW en Reiger Boys maakten in het begin gezamenlijk gebruik van een sportveld, op de plek waar nu de Sportlaan is. Reiger Boys moest toen noodgedwongen op de zaterdag voetballen. Er was immers maar 1 veld.



Entree complex aan de Beukenlaan. Toen sportpark de Kabel werd aangelegd, kreeg Reiger Boys er ook enige ruimte. Er werd gevoetbald tot het jaar 2001. Vanaf die tijd wordt er gespeeld op sportlandgoed "De Wending".



Gevolg was het vertrek van Reiger Boys naar de plek waar nu de Rustenburgerhof staat. Het veld was niet meer dan een stuk weiland, te klein voor officiële KNVB-wedstrijden. Kledkamers waren er niet. Men kleeedde zich om in een ruimte van de boerderij van de fam. Wuis, soms zelfs in het kippenhok van de naastgelegen boerderij. Eens kledkamer, nu een gerenommeerd restaurant.



De plek waar sportlandgoed "de Wending" gebouwd zal worden. In 2000 liepen de schapen, koeien en ander vee er nog vreedzaam te grazen. Maar binnen no-time werd het landschap omgebouwd tot een sportveldencomplex dat menig bezoeker doet verstarren. Wat ziet het er geweldig uit!



Er verschijnen op de plek aan de Oostangent diverse borden die de bouw in de Huygenhoek aankondigen. Hoe zal het eruit gaan zien? Dat was toen nog voor iedereen een grote verrassing. Je kan tekenen wat je wil, schetsen maken en erover dromen, maar de werkelijkheid is toch altijd anders. En deze keer niet verkeerd!