



1971: Reiger Boys 3, de eerste Waardse kampioen van het seizoen.

Onherkenbaar? Als je goed kijkt, die man met die snor, dat is..... En die meneer met die jas, hij had het niet echt koud, maar was geblesseerd en fungeerde als grensrechter. Dat is..... Het team werd kampioen met de volgende doelcijfers: 89 - 13!



Bestuur 1972, met vlnr: Gerard Tros, Andre de Wit (wedstr.secr.), Mathieu Peters, Ed Moorhof, Henk Lap (vrz), Henk Gootjes (jeugd), Leen Blind (secr.), Nico Knibbe, Toine Lennema (penningm.).



Een Heren 1 team uit de oude tijd.

Op deze foto moeten gewoon de heren Bas en Lap staan. De heer Bas was keeper, dat is dus niet zo moeilijk. Hoewel, ze lijken allemaal hetzelfde shirt te dragen. Ik denk dat het de speler is die midden op de voorste rij staat. Een vrij normale pose voor een elftal. Maar misschien heb ik het mis? Is er iemand die de juiste namen nog weet? We horen het graag.



Hans Spaander, juist afgetreden als voorzitter, verlaat lachend, met bloemen, het podium (1989?)



Leden van het nieuwe bestuur met van links naar rechts zittend: Richard Maarschall, Harry Dekker, Wim Kemper, Cees Kwint en Simone Docter. Staand: Mijntje Velseboer, Wil Hofland, Piet Visser, Hans Dussenbroek, Bert van Stroe. (13 sept. 1989).



In 1989 wint het E- team van Reiger Boys de spelregel-wedstrijd en ontvangt uiteraard de beker.