

*Het
rijke
verleden
van
v.v.
Reiger
Boys.*

1948

-

2008





Het rijke verleden van v.v. Reiger Boys.

1948- 2008



U heeft het in de aankondiging kunnen lezen: een jubileumgids zat er niet in. Jammer, maar het zij zo. Het bestuur wil u de geschiedenis van de vereniging echter niet onthouden en wil u via digitale mogelijkheden toch de historie voorschotelen. We maken er al veel gebruik van, zie de nieuwste ontwikkelingen in de Reiger en op de site, dus een wekelijkse aflevering uit het verleden van de club kunnen we ook op deze manier bij u thuis bezorgen.

Toen Reiger Boys 40 jaar bestond, is er een jubileumgids verschenen. Bij het 50-jarig bestaan werd er eveneens een gids uitgebracht. Beide edities werden verzorgd door Hans van der Veldt die bij de samenstelling van deze digitale uitgave als klankbord fungeert. Hans is de kenner van de geschiedenis van Reiger Boys en zal voor een groot deel teksten aanleveren. Foto's en teksten komen dus voor een belangrijk deel uit beide voorgaande jubileumgidsen.

Vanaf 1998 heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de archieven van Leen Blind en Peter Kuiken, waarvoor dank.

Ook dank aan alle anderen die fotomateriaal hebben aangeleverd, met name over de laatste 10 jaren.

Hans en ik hopen u met een mooie editie te kunnen vermaken.

Henk Hoogeveen



Misschien heeft u zelf ook ergens nog een foto of een krantenartikel liggen? Stuur u die s.v.p. naar redactie@reigerboys.nl



1948

De eerste 50 jaar in vogelvlucht.

2008



Voorzitters door de jaren heen.

Verhuizing naar de Rustenburgerweg



De grote kindervriend komt elk jaar rond 5 december langs.

Alle leden van Reiger Boys, jong en oud, lopen in de herfst van 1948 in optocht naar het nieuwe veld. De hele stoet had politiebegeleiding van welgeteld één politieagent op de fiets, de heer Teun v.d. Goot. De foto is genomen ter hoogte van waar nu de winkel van Dirkmaat (verf, behang, etc.) staat.

Het nieuwe veld lag op de hoek van de Rustenburgerweg en de Middenweg, waar nu 'De Rustenburg' (appartementen voor ouderen) staat, schuin tegenover restaurant d'Olifant. Dit restaurant is gevestigd in de voormalige boerderij van de familie Wuis. Een van de zonen, Adriaan Wuis, was de eerste voorzitter van Reiger Boys (1948-1949). Ook zijn broer H.A. Wuis is later voorzitter geweest (1956-1966).

Overigens werd dit veld eind jaren vijftig afgekeurd door de KNVB: het had niet de juiste afmetingen (zo'n 10 meter te smal), het moest geëgaliseerd worden en de kleedaccommodatie was onvoldoende. In het seizoen 1962-1963 is de club weer verhuisd naar sportpark "De Kabel" aan de Beukenlaan.



Vergaderen? Gewoon, in de huiskamer. Het bestuur in 1970. Vlnr: Nico Knibbe (alg. bestuurslid), Leen Blind (secretaris), Henk Lap (voorzitter), K.Bakker (penningm.), Dirk Bas (alg. bestuurslid en oud-voorzitter van 1966-1970), Jan van Ispelen (wedstrijdzaken)



Wedstrijd tegen KSV: Reiger Boys speelt met 10 man op het terrein aan de Rustenburgerweg. Jaartal onbekend, maar ergens in de jaren vijftig.