

Sinterklaas op bezoek bij Reiger Boys



Sinterklaas verwelkomt door een lid van de Sinterklaascommissie.

Wat vooraf ging.



Veel kinderen hadden zich verkleed als Sint en Piet. Ook de leden van de Sinterklaascommissie hadden een muts opgezet.

De hele jonge Sinterklaas probeerde de stoel uit van zijn grote voorbeeld.

Samen met, wie weet, de Pieten van de toekomst?

Je weet maar nooit!



Verder was er spanning , en drinken.



En het "gewone" werk ging normaal door.



“U moet nu echt gaan, Sinterklaas,” zei Piet en stuurde hem naar de ingang.



De kinderen waren natuurlijk tot het uiterste gespannen.

Piet niet, die zette zich zeer relaxed in de voor Sint gereserveerde stoel.

Een stoel die zoveel rust gaf, dat zelfs Piet in slaap viel.

“Piet, wat doe je nu? Zit je te slapen?”



“Nee hoor, Sint, ik had alleen even m'n ogen dicht.”



De kinderen hadden nog nooit een slapende Piet gezien. Wereldervaring dus!

En Sinterklaas had een boeiend verhaal! Kinderen luisterden met volle aandacht. En een voor een werden de teams naar voren geroepen: Panters, tijgers, leeuwen, enzovoort.



De Pieten.



Van links naar rechts:

De hoofdpiet;
De pepernotenpiet die bijna alle pepernoten opat;
Een Piet die erg zenuwachtig was en
De inbreekpiet.

De Piet uiterst links had een truc om pepernoten te bakken.



Hij stak een stuk w.c.-papier in de fik en deed er vervolgens een deksel overheen.

Twee tellen laten afkoelen, en "Kijk, een hele bak met pepernoten!"



Een foto-impressie,

HH